

## Vraag het aan Morya



### Je mag iets willen

“Je kan dus zeggen: “Waarom moet dat allemaal en waarom moet de mens zoveel?” Neen, je hoeft dat niet allemaal te doen. Maar als je eerlijk bent, zal je ondervinden dat je zoveel wil in je leven. Want er is een goddelijke wil in ieder mens geplaatst. De wil die de mens kent, is niet de goddelijke wil, maar het is wel een stukje van deze goddelijke wil. Er gaat niets boven deze kracht.

Als je iets wil bereiken, dan plaats je een energie in je die zo groot is dat je alles kan. Wanneer je iets wil, zal alles wijken in jouw leven. Alleen als je daarin je persoonlijkheid investeert, als je zegt: “Dit wil ik” - en dan met de nadruk op dat ‘ik’ en niet op de wil - dan zal je zien dat je inderdaad zoveel bereikt als je maar kan bereiken, en dat er ook iets is wat dan zegt: “Dit ene kan je niet doen en dit andere wel.” Want je botst met de andere ‘ikken’ en de andere ‘willen’ in het leven. Op deze manier wordt er strijd geboren. Dit mag en dit moet ook.

Je moet kunnen vechten, je moet die eigen wil gestalte kunnen geven, maar je mag die wil niet gebruiken om anderen om te vormen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Liefde houdt nooit op te werken’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 287

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---